

Câu chuyện số 2: Loài người phạm tội

A-đam và vợ sống trong khu vườn đẹp đẽ mà Chúa tạo nên. Họ trồng trọt và chăm sóc vườn. Hằng ngày vào lúc chiều mát Chúa đến vườn thăm họ. Tuy nhiên, có một chuyện xảy ra và khiến mọi việc thay đổi. Trong các loài vật mà Chúa tạo nên, rắn là con vật quý quý nhất. Một hôm, nó nói với vợ A-đam: “Có phải Chúa bảo các ngươi không được ăn bất cứ quả nào trong vườn không?” Vợ A-đam đáp: “Tất nhiên là chúng tao được phép ăn tất cả các loại quả trong vườn, chỉ trừ mỗi quả của cây ở giữa vườn là chúng tao không được ăn thôi. Chúa bảo chúng tao không được ăn và cũng không được sờ vào quả đó, nếu không chúng tao sẽ chết.” Con rắn liền nói: “Tất nhiên là các ngươi sẽ không chết. Chúa biết là nếu các ngươi ăn quả đó các ngươi sẽ trở nên giống như Ngài vì các ngươi cũng sẽ biết điều tốt và điều xấu.” Thế là vợ A-đam tin lời con rắn. Cô thấy quả của cây đó trông thật là tươi ngon, hơn nữa, nếu ăn vào cô sẽ trở nên khôn ngoan. Cô liền hái vài quả và ăn. Sau đó, cô hái vài quả và đưa cho chồng mình. A-đam cầm lấy và ăn. Bỗng nhiên, họ cảm thấy có cái gì đó khác lạ. Họ nhận ra mình trần truồng và thấy xấu hổ về điều đó. Họ vội vàng kiếm lấy những cái lá to trong vườn và kết lại để che thân mình. Chiều hôm đó, khi A-đam và vợ nghe thấy tiếng Chúa đến thì liền trốn vào trong bụi cây. Chúa gọi A-đam: “Ngươi đang ở đâu thế?” A-đam đáp: “Con nghe thấy Chúa đến nên con trốn. Con sợ vì con trần truồng.” Chúa hỏi: “Ai bảo cho ngươi biết mình trần truồng? Có phải ngươi đã ăn quả của cây mà Ta bảo ngươi không được ăn chăng?” A-đam liền thưa: “Người con gái mà Chúa ban cho con làm bạn ấy đưa cho con vài quả và thế là con ăn.” Chúa quay qua vợ A-đam và hỏi: “Tại sao ngươi lại làm thế?” “Con rắn nó lừa con nên con mới ăn quả đó.”, vợ A-đam đáp. Chúa liền nói với con rắn: “Ngươi sẽ bị trừng phạt vì đã làm chuyện này. Ngươi sẽ phải dầm mình trong bụi đất và sẽ bò bằng bụng trọn đời ngươi. Từ giờ trở đi ngươi và người phụ nữ này sẽ trở thành kẻ thù của nhau. Con của hai ngươi sẽ thù ghét nhau. Ngươi sẽ cắn gót chân của con của người phụ nữ này nhưng con của người phụ nữ này sẽ đạp nát đầu ngươi.” Sau đó Chúa nói với vợ A-đam: “Ngươi sẽ bị đau đớn nhiều khi sinh con. Và từ giờ trở đi chồng ngươi sẽ làm chủ ngươi.” Và Chúa nói với A-đam: “Vì ngươi đã không vâng lời Ta, ngươi đã nghe lời vợ mà ăn quả Ta đã dặn ngươi không được ăn. Ta sẽ rủa sả đất và khiến cho đất mọc lên gai góc và cỏ dại. Trọn đời mình, ngươi sẽ phải làm việc cực nhọc mới đủ ăn. Rồi ngươi sẽ chết và trở về với bụi đất vì Ta đã tạo nên ngươi từ bụi đất.” A-đam đặt tên cho vợ mình là Ê-va, nghĩa là ‘sự

sống' vì Ê-va sẽ trở thành mẹ của toàn thể loài người. Sau đó, Chúa lấy da thú làm thành quần áo cho vợ chồng A-đam. Rồi Chúa tự nhủ: “Giờ hai người này đã trở nên giống như Ta vì họ cũng biết điều tốt và điều xấu. Ta không thể để cho họ ăn quả của cây mang lại sự sống được, kéo họ sẽ sống mãi.” Vì vậy, Chúa đuổi hai vợ chồng A-đam ra khỏi vườn. Rồi Ngài sai một số thiên thần cầm gươm đến canh gác đường đến cây mang lại sự sống.