

Câu chuyện số 7: Lòng tin

Một ngày kia Chúa Giê-xu dẫn ba học trò yêu quý đi đến một nơi khác. Khi quay trở lại họ thấy các học trò khác của Ngài đang tranh cãi với những người lãnh đạo tôn giáo giữa đám đông. Từ đằng xa đám đông thấy Chúa Giê-su thì vui mừng chạy đến với Ngài.

Chúa hỏi họ rằng: “Các người đang tranh cãi với nhau điều gì vậy?”

Trong đám đông có một người lớn tiếng nói rằng: “Tôi đem con tôi đến cho Chúa chữa bệnh. Nó bị quỷ ám nên không nói được. Bất cứ lúc nào quỷ nhập vào là vật nó ngã xuống đất, làm cho nó sùi bọt mép, nghiến răng, và người cứng đờ ra. Tôi xin các học trò của Chúa đuổi quỷ ra nhưng họ không làm được”

Chúa nói với họ: “Sao các người không tin? Ta phải ở với các người cho đến chừng nào thì các người mới tin? Hãy mang đứa trẻ lại cho Ta.”

Người ta đem đứa trẻ đến với Ngài. Vừa nhìn thấy Chúa Giê-su thì quỷ liền vật mạnh đứa trẻ xuống đất, và làm cho sùi bọt mép. Chúa hỏi cha đứa trẻ: “Nó bị như vậy đã bao lâu rồi?”

Cha đứa trẻ đáp rằng: “Cháu đã bị như vậy từ nhỏ, nhiều lần quỷ quăng cháu vào lửa hoặc đẩy xuống nước để giết cháu. Nhưng nếu có thể được thì xin Ngài chữa lành cho cháu.”

Chúa nói : “Sao người lại nói ‘nếu có thể được’? Bất cứ ai tin thì đều được cả .”

Cha đứa trẻ liền kêu lên: “Tôi tin, tôi tin. Xin Chúa giúp tôi có lòng tin.”

Chúa phán với tên quỷ trong đứa trẻ: “Ta ra lệnh cho người ra khỏi đứa trẻ này và không được nhập lại.” Tức thì quỷ rú lên một tiếng vật mạnh đứa trẻ xuống đất rồi ra khỏi đứa trẻ. Một số người xung quanh thấy đứa trẻ nằm bất động thì họ nói rằng: “Nó chết rồi!”

Nhưng Chúa Giê-su đến, nắm tay đỡ đứa trẻ dậy và nó đứng dậy.

Sau đó, khi chỉ còn Chúa Giê-su và các học trò thì họ hỏi Ngài: “Tại sao chúng con không đuổi được quỷ đó?” Chúa đáp: “Các con phải cầu nguyện thì mới đuổi được loại quỷ đó.”