

Câu chuyện số 9: Sự phản bội

Trong thời gian đó, hằng ngày Chúa Giê-su vẫn dạy dỗ trong đền thờ. Một vài người lãnh đạo tôn giáo muốn tìm cách giết Ngài nhưng không thể làm được vì dân chúng say mê và thích thú nghe Ngài dạy. Một lần nọ trong lúc đang dạy dỗ dân chúng thì Chúa Giê-su nói: “Giờ đây lòng Ta bồn chồn. Ta sẽ nói làm sao? Cha ơi, xin hãy cứu con khỏi cái chết mà con sắp phải chịu thay cho loài người. Nhưng, cũng chính vì mục đích này mà con đến! Cha ơi, xin hãy làm theo ý Cha để mọi người ngợi khen Cha.” Bỗng nhiên có tiếng từ trời vọng xuống rằng: “Ta đã được ngợi khen rồi và Ta sẽ còn được ngợi khen nữa.” Dân chúng đứng quanh Ngài nghe thấy thì nói đó là tiếng sấm nhưng Chúa Giê-su quay sang và nói với họ rằng: “Tiếng này vọng xuống chính vì các ngươi chứ chẳng phải vì Ta. Thế gian này đã đến lúc bị xét xử. Sa-tăng và ma quỷ sẽ bị tước quyền. Còn khi Ta hy sinh thân thể mình, Ta sẽ kéo loài người đến với Ta.” Trong khi những người lãnh đạo tôn giáo vẫn tiếp tục tìm cách giết Chúa Giê-su thì Satan nhập vào Giu-đa. Giu-đa là một trong 12 học trò yêu quý của Chúa. Sau đó hắn đi gặp những người lãnh đạo tôn giáo để bàn cách nộp Ngài. Hắn nói với họ: “Các ông bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu để tôi nộp Giê-su cho các ông?” Những người này đồng ý trả cho hắn ba mươi miếng bạc. Sau đó Giuđa nhận tiền và trở về tìm cơ hội thuận lợi để nộp Chúa Giê-su. Như thường lệ Chúa Giê-xu lên núi để cầu nguyện, các học trò của Ngài cũng đi theo. Vừa lúc Ngài cầu nguyện xong thì Giuđa dẫn một đám đông gồm có những người lãnh đạo tôn giáo, binh lính đến, và hắn chỉ cho họ biết ai là Giê-xu. Chúa nói với bọn chúng: “Sao các ông mang gươm đao và gậy gộc đến bắt Ta? Hằng ngày Ta vẫn dạy dỗ dân chúng trong đền thờ sao các ông không ra tay? Nhưng Ta biết đây là giờ của Satan.” Bọn chúng xông vào trói bắt Ngài và dẫn đến nhà của người đứng đầu những người lãnh đạo tôn giáo.

Sáng hôm sau, những người lãnh đạo tôn giáo họp lại và quyết định giết Ngài. Bọn chúng giải Chúa Giê-xu đến cho một vị quan trong vùng tên là Philát.

Khi Giuđa thấy vậy thì hối hận. Hắn đi tìm những người lãnh đạo tôn giáo và nói rằng: “Tôi đã phản bội và làm một người vô tội phải đổ máu.” Bọn chúng nói rằng: “Việc đó có liên quan gì đến chúng ta, đó là việc của ngươi.”

Khi nghe vậy Giuđa ném ba mươi miếng bạc vào đền thờ và đi thất cổ tự tử.

Những người lãnh đạo tôn giáo nhặt bạc lên và nói với nhau: “ Không nên bỏ số bạc này vào ngân quỹ của đền thờ vì đây là tiền đã vấy máu.” Bọn chúng dùng số bạc ấy mua một mảnh ruộng của người thợ gốm để làm nơi chôn cất người ngoại quốc.